

Verklaring op eer

Ik, (naam en voornaam), verklaar hierbij op eer kennis te hebben genomen van de waarden en normen van het ziekenfonds en de landsbond waarbij het ziekenfonds is aangesloten. Ik verklaar deze waarden en normen te onderschrijven en te allen tijde uit te dragen.

Plaats Datum

Handtekening

Onze waarden en normen

Iedereen telt mee. Altijd. Iedereen heeft evenveel recht op gezondheid en welzijn. Voor die toegankelijkheid zetten wij ons in. 5 waarden geven ons hierbij richting.

We bouwen en verdedigen een sterke sociale zekerheid gefinancierd door een overheid die voor al haar burgers zorgt. Ons sociaal vangnet beschermt tegen ongelijkheid, geeft mensen zekerheid en is de basis van een menswaardig leven voor iedereen.

De hartslag van onze organisatie.



Openheid

“Behandel iedereen als gast.”

We omarmen diversiteit. We staan open voor verschillende meningen en manieren van leven. We gaan het gesprek aan. We zijn open naar anderen én open over onszelf. Verandering biedt kansen, we investeren in innovatie.

Engagement

“Ontsteek liever een kaars dan de duisternis te vervloeken.”

We hebben het hart op de juiste plaats. En als het nodig is, het hart op de tong. We nemen ons engagement op. We laten onze stem horen voor een rechtvaardige samenleving waarin iedereen meetelt. We strijden zij aan zij, als bondgenoten. Tot het uiterste.

Solidariteit

“Wil je snel gaan, ga dan alleen. Wil je ver gaan, ga dan samen.”

Niet iedereen is hetzelfde, maar wel gelijkwaardig. Daarom delen en herverdelen we. Iedereen geeft volgens eigen vermogen en krijgt volgens eigen noden. Solidair zijn met 1 individu is mooi, solidair zijn met iedereen het mooist. Want samen zijn we het sterkst.

Vertrouwen

“In een crisis bouwt de wijze een brug en de dwaas een dam.”

We zeggen wat we doen, we doen wat we zeggen. We handelen oprecht en in vertrouwen. We zijn een eerlijke partner die duurzame relaties aangaat en positieve, sterke oplossingen zoekt. We bieden mensen zekerheid, ook in onzekere tijden.

Verbondenheid

“Zonder vrienden ben je het armst.”

We zijn warm, attent en altijd nabij. Wij brengen mensen samen. We luisteren écht naar elkaar. Hoe sterker de verbondenheid tussen mensen, hoe sterker de samenleving.